

Protestantse Gemeente Vlijmen

Mailing nr. 112 - vrijdag 22 maart 2024

Veertig jaren lopen door het hete zand.
Veertig jaren lopen naar het goede land:
daar zal melk en honing zijn,
de Heer zal onze koning zijn.
Veertig jaren lopen naar het goede land.

Lied 541.

Zondag 24 maart – Zesde zondag van de 40dagentijd – Palm- en Passiezondag

Hosanna de Zoon van David! Gezegend Hij die komt in de naam van de Heer. Hosanna in de hoogste hemelen! (Mt 21, 9)

Voorganger ds. C. Nieuwenhuizen uit Oosterhout

Donderdag 28 maart – Witte Donderdag – Maaltijd van de Heer

Let op! Dienst in Drunen Onze kerk is gesloten.

We zijn van harte welkom in Drunen en vieren daar samen Witte Donderdag.

Voorganger: ds. Bram Wassenaar (en niet ds. Van der Zee zoals in het kerkblad vermeld staat)

Aanvang 19.30 uur

Kerktaxi

Als het lastig is om zelf naar Drunen te gaan, aarzel dan niet een beroep te doen op de kerktaxi.

Vrijdag 29 maart – Goede Vrijdag

Ook deze dienst vieren we samen met Drunen, maar dan hier in Vlijmen

Voorganger: ds. Margo Trapman

Aanvang 19.30 uur

Zondag 31 maart – Pasen

Voorganger ds. Margo Trapman

Zomertijd

LET OP: Zomertijd! Denk er aan de wekker een uur vooruit te zetten. Het zou toch jammer zijn om uitgerekend op de dag van de opstanding een uur te laat op te staan en daardoor de dienst te missen.

Bij de collecten:

Zondag 24 maart: collecte PKN voor de diverse activiteiten rondom The Passion

Zondag 31 maart: collecte Kerk in Actie voor horecaopleiding kansarme jongeren in Colombia

Gemeente-bijeenkomst zondag 7 april

De kerkenraad nodigt u van harte uit om op zondag 7 april na de dienst mee te denken en te praten over hoe we de problemen / uitdagingen die er zijn aan kunnen pakken en wat mogelijke oplossingen zijn.

Zowel als het gaat over de kerkdiensten als over bestuurlijke zaken, is er van alles denkbaar.

Bent u niet in de gelegenheid aanwezig te zijn, maar wilt u wel meedenken? Laat het ons alstublieft weten.

Het is fijn als zoveel mogelijk mensen meedenken, zodat we met elkaar kunnen zoeken hoe we op een goede manier verder kunnen.

Samenwerken met één of meer andere gemeenten werd door heel wat mensen al genoemd tijdens het gemeentegesprek een jaar geleden, Drunen werd daarbij het vaakst genoemd als concrete samenwerkingspartner. Maar in die samenwerking zijn allerlei vormen mogelijk, daarom willen we hierover graag verder praten en horen wat voor u belangrijk is.

We hebben ds. Marloes Meijer gevraagd om dit gesprek te leiden, zoals ze eerder al een vergelijkbaar gesprek in Drunen heeft geleid. Zij begeleidt vaker gemeentes die zich gesteld zien voor veranderingen. We zorgen dat er krentenbollen zijn voor wie aan meer toe is dan een koekje bij de koffie of thee. Het streven is dat het rond 12.45 uur is afgelopen.

Tot slot

Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van bovenstaande? Laat het mij of met iemand anders van de kerkenraad weten. Over iets anders contact opnemen kan natuurlijk ook.

Wilt u deze berichten niet meer ontvangen? Een kort berichtje is voldoende.

Met een hartelijke groet, vrede en alle goeds gewenst, ds. Margo Trapman