

# Protestantse Gemeente Vlijmen

## Mailing nr. 92 - vrijdag 26 mei 2023

### De Wind, wij zien hem niet

De wind wij zien hem niet,  
zijn stem klinkt in ons oor,  
een briesje of een storm  
die alle rust verstoort.

De Geest, wij zien haar niet,  
toch horen we haar stem  
die goede woorden spreekt  
als ik verdrietig ben.

De wind, wij zien hem niet,  
maar toch trekt hij zijn spoor:  
de golven in de zee,  
het lange gras buigt door.

De Geest, wij zien haar niet,  
maar zij waait alles schoon  
ik ben weer opgelucht,  
als na een enge droom.

Vanuit de overkant,  
een land dat niemand ziet,  
ontvangen wij een kracht,  
de Geest die uitzicht biedt.

*Uit liedboek lied 676*

Inmiddels kan ik terugblikken op inspirerende studieweken die tegelijk ook wat rust hebben gebracht na een periode van intensief werken. Ik heb niet heel veel berichten voor u deze keer.

### **Zondag 28 mei – Pinksteren (50<sup>e</sup> Paasdag)**

Voorganger ds. Margo Trapman

### **Zondag 4 juni – Zondag Trinitatis (Drie-eenheid)**

Voorganger ds. U.G.M. Doedens

Na de dienst is er gelegenheid tot ontmoeting en gesprek onder het genot van koffie, thee en limonade

### **Zondag 4 juni – Kliederkerk**

Zondag 4 juni is er weer een kliederkerk-viering. We kliederen bij en horen over het verhaal Zacheus die in een boom klimt. Ds. Margo zal het verhaal vertellen. Van 13.00-15.00 uur zijn jullie welkom in de zaal bij de katholieke kerk in Drunen. (Parochie Wonderbare Moeder aan het Raadhuisplein 2 in Drunen) Kom je ook lekker kliederen, spelen, knutselen en luisteren? Leuk!

Opgeven is niet verplicht, maar wel fijn: [kliederkerkdrunen@gmail.com](mailto:kliederkerkdrunen@gmail.com). Voor deelname vragen we een tegemoetkoming in de kosten van € 3,- p.p. Graag tot ziens!

## **Voedselbank**

Zondag 4 juni, de eerste zondag van de maand kunt u weer houdbare producten inleveren voor de voedselbank. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw bijdrage!

## **Tot slot**

Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van bovenstaande? Laat het mij of met iemand anders van de kerkenraad weten. Over iets anders contact opnemen kan natuurlijk ook.

Wilt u deze berichten niet meer ontvangen? Een kort berichtje is voldoende.

Met een hartelijke groet, vrede en alle goeds gewenst, ds. Margo Trapman