



Vier Hemelvaart samen met geloofsgenoten uit de regio en maak een (fiets-) tocht langs verschillende kerken.

Donderdag 26 mei 2022, van 9.00 – 12.00 uur.

In elke kerk is iets te zien, te beleven, te doordenken bij het thema van deze Hemelvaartsdag: 'Hemels'. Daarnaast is er gelegenheid tot ontmoeting en gesprek onder het genot van een kopje koffie of thee of bij een glas limonade, met iets lekkers erbij.

Wat waar te doen is, staat in het overzicht hieronder, net als de adressen van de verschillende kerken. Het aantal kerken dat je bezoekt, welke kerken dat zijn, de route en het vervoermiddel zijn naar eigen keus in te vullen. We hopen op een hemelse dag vol inspiratie en ontmoeting.

Den Bosch, San Salvador en Protestantse Kerk

In de Grote Kerk in 's-Hertogenbosch kun je, achter het kruis, in alle rust een beeldmeditatie rond het thema Hemels! bekijken.

In het middengedeelte van de kerk kun je een labyrint lopen. Oortjes in en de muziek en de gesproken tekst nemen je meditatief mee op weg.

Hemelsblauwe vlaggetjes liggen klaar om samen een gebedsslinger te maken.

Waar bid jij voor? Hoe raakt de hemel de aarde?

Weet je welkom! Franneke Hoeks en Erica Scheenstra

Adres: Kerkstraat 20, 5211 KG 's-Hertogenbosch

Berlicum – Rosmalen

In de Kerk van de PG SOW Berlicum-Rosmalen kun je hemelse perspectieven komen schilderen onder leiding van Henk de Laat. Henk is (amateur-) kunstschilder en geeft onder meer bij seniorenvereniging HEVO schilderworkshops. Hij daagt je uit om een eigen perspectief op de hemel te schilderen.

Adres: Raadhuisplein 4, Berlicum.

Engelen

De kerk in Engelen is open. Er staan steigers rond de kerk die tot hemelse hoogten stijgen, daarnaast zijn er de engelenvleugels en is er Kunst in de Kerk met foto's van Tsjernobyl.

Adres: De Kerkhof 3, 5221 AJ Engelen

Drunen

Poëzie proeven. In De Open Hof in Drunen gaan we aan de slag met poëzie. We proeven woorden op onze tong en beproeven zelf woorden te geven aan wat hemels is. Natuurlijk ecologisch proeven van we ook van de Samentuin - de moestuin voor onze kerk. Vanuit de aarde groeien hemelse hapjes. Smakelijk welkom!

Adres: Vennestraat 57, 5151 CB, Drunen.

Sint Michielsgestel

Hemelse muziek en een mooie gelegenheid onze kerk te bezoeken, voor wie er nog niet eerder binnen geweest is. Van harte welkom!

Adres: Schijndelseweg 1, 5271 BK Sint-Michielsgestel

Vlijmen

Om 9.30 is er een ochtendgebed, een korte viering van 30 á 40 minuten. De streaming hiervan is te vinden op YouTube, zoek op 'kerk' + 'Vlijmen' Vanaf 10.15 uur kun je een wolk beschrijven, een engel vouwen of iets anders maken. Van alle onderdelen samen wordt een hemelse mobile gevormd.

Adres: Grote Kerk 20, 5251 AA Vlijmen