

Protestantse Gemeente Vlijmen

Mailing nr. 23 - vrijdag 16 oktober 2020

Toen ik met deze mailing begon, had ik niet zo'n idee voor hoe lang het zou zijn. Inmiddels zijn we ruim een half jaar en 22 berichten verder en heb ik ook vandaag weer de nodige informatie voor u. Gezien de situatie zal dit bericht nog lang niet het laatste zijn. En misschien blijkt het zelfs als we ooit weer zonder corona zijn, toch prettig als ik af en toe een bericht per mail rondstuur. In ieder geval hoop ik voor nu dat u allemaal deze tijd zo goed mogelijk doorkomt en dat er naast alle narigheid ook steeds weer dingen zijn om van te genieten. Gelukkig hoeft dat niet altijd spectaculair te zijn. Een leuke film, een goed boek, iets moois buiten kan soms ook al voor een glimlach zorgen.

Zondag 18 oktober

Voorganger is ds. Van Brussel uit Grave.

Zondag 25 oktober

Voorganger is ds. Wolleswinkel uit Meerkerk.

Aanmelden

Dit kan tegenwoordig ook heel makkelijk via de website.

<https://www.protestantsekerkvlijmen.nl/aanmelden-voor-kerkdienst/>

Een mail sturen aan naardekerk@protestantsekerkvlijmen.nl kan ook. Of u belt naar Hanneke Steetskamp (tel. 06 248 335 65). Graag uw naam en het aantal personen vermelden. Alvast bedankt!

Thuis meevieren

De opname van de dienst van 11 oktober is door een technische storing helaas mislukt. Als het goed is wordt van de diensten van 18 en 25 oktober na afloop wel weer een audio-opname op de website geplaatst.

Op <https://www.protestantsekerkvlijmen.nl/> is verdere informatie en de opname te vinden.

Kinderen

Zondag 18 is het herfstvakantie, dan is er geen kinderkerk. Voor daarna heeft de kerkenraad besloten dat de kinderen weer zoals we dat vanouds gewend waren met hun ouders mee naar de kerk kunnen komen en voor de preek naar de kinderkerk gaan.

Het blijft fijn als ook de kinderen van tevoren aangemeld worden. Dit kan bij Jacqueline Zwartbol per mail zwartbol@xs4all.nl of per app 06 27 8810 34

Voorbeden

Als er iets of iemand is, die zondag in het gebed genoemd mag worden, laat het me even weten, dan geef ik het door.

Bloemen

De bloemen van zondag 4 oktober gingen met een hartelijke groet en felicitaties naar de doopouders Laura en Erik van den Dungen. Zondag 13 oktober kreeg Hans van Loenen de bloemen als groet en bemoediging uit de gemeente.

Schoonmaak kerk

Ook de kerk moet af en toe van stof en ander vuil ontdaan worden. Wie kan en wil er mee helpen? Van harte welkom morgen, zaterdag 17 oktober om 9.00 uur. De kerk is groot genoeg om onderling afstand te houden en vele handen maken licht werk.

Pastoriestraat 2

Het huis van de diaconie aan de Pastoriestraat 2 is de afgelopen tijd helemaal opgeknapt zodat het nu van alle moderne gemakken voorzien is. Inmiddels is het ook schoon gemaakt. Alleen aan de tuin moet nog wat gebeuren. Binnenkort kan het huis dan weer verhuurd worden. U hoort van de diaconie als er een nieuwe huurder is.

Theatervoorstelling Dwars door de bijbel

Deze week is er overleg geweest met de betrokken kerken en een meerderheid gaf aan deze activiteit liever uit te stellen gezien de algehele situatie. Hopelijk gaat het toch lukken om alsnog met elkaar van deze prachtige voorstelling te genieten op een later moment.

Alternatieve Herfstfair.

De alternatieve herfstfair of 'herfst in de kerk' wordt even uitgesteld. We hopen dat er een 'Lente in de kerk kan komen', met kraampjes en bingo. Let op: de verkoop van speculaas en andere zaken gaat wel door. U kunt dus gewoon uw bestelling plaatsen. Dit kan via het bestelformulier dat in het kerkblad zit of via de website <https://www.protestantsekerkvlijmen.nl/herfst-in-de-kerk/>

Kinderen jarig

Nu het nog steeds niet mogelijk is om gewoon je verjaardag te vieren, is het leuk als kinderen die jarig zijn, kaartjes uit de kerk kerk krijgen. We hopen dat u mee wilt doen.

Ouders die dit een leuk idee vinden, kunnen hun kind bij mij aanmelden.

Ester Cornelissen is jarig op 30 oktober. Haar adres is Voorstraat 1a, 5251 CP Vlijmen

Ester, alvast van harte gefeliciteerd en een fijne dag gewenst!

Amnesty International

Graag wil ik deze keer uw aandacht vragen voor het werk van Amnesty International. Misschien kent u deze organisatie wel. Het is een wereldwijde onafhankelijke organisatie, die niet gebonden is aan enige politieke partij of aan een land. Ze komen al meer dan 50 jaar op voor basale mensenrechten en voor rechtvaardigheid. Ze voeren actie voor mensen die ten onrechte of zonder enige vorm van proces in de gevangenis zitten, ze voeren actie tegen zaken als marteling en doodstraf. In veel kerken wordt het werk van Amnesty ondersteund, bijvoorbeeld door een maandelijkse schrijfactie of een collecte.

Meedoen

Een schrijfactie in de kerk is in deze tijd van allerlei hygiënische maatregelen in verband met corona lastig, maar als u wilt kunt u zelf thuis heel makkelijk meedoen. Kijk op <https://www.amnesty.nl/kom-in-actie/acties> voor alle acties van dit moment. U hoeft niet zelf een tekst te bedenken of te schrijven, uw naam en woonplaats invullen is al genoeg. Ook wie niet zo handig is met de computer, komt er wel uit.

Waarom meedoen vanuit de kerk?

Omdat geloven ook gaat over opkomen voor wie kwetsbaar is, over vrede en rechtvaardigheid, over gevangenen bezoeken. Dat laatste doet u niet als u meedoet aan een actie, maar op deze manier aandacht hebben voor wie op oneerlijke wijze gevangen zit, sluit er wel mooi bij aan.

Zit er een risico aan als ik mijn naam en woonplaats invul?

Nee, omdat Amnesty een wereldwijde organisatie is met miljoenen mensen die meedoen, gaan autoriteiten uit andere landen echt niet uitzoeken wie een actie steunen. Sterker nog, de kans dat u een persoonlijke reactie krijgt, is buitengewoon klein. Bovendien is het zo dat behalve naam en

woonplaats geen andere gegevens worden gedeeld. Uw mail-adres wordt nooit doorgegeven en uw adres wordt niet gevraagd.

Heeft het zin om mee te doen aan deze acties?

Ja, zeker. Amnesty heeft geregeld berichten over mensen die dankzij hun acties beter, rechtvaardiger behandeld worden.

Wilt u meer weten?

Op de website van Amnesty is veel informatie te vinden, maar ik wil ook graag op uw vragen ingaan. Van harte bij u aanbevolen!

Collectes

De diaconale collecte is 18 oktober voor Kerk in Actie, voor Rwanda waar diaconessen zusters (arme) mensen opleiden om allerlei groenten te telen die zij in het gezin gebruiken of kunnen verkopen.

De diaconale collecte is 25 oktober voor lokale diaconale doelen.

De overige collectes zijn als gebruikelijk voor de kerk en voor onderhoud gebouwen.

Als u niet naar de kerk kunt komen, kunt u uw bijdrage overmaken op

- het college van kerkrentmeesters NL64 RABO 0154 795674

- de diaconale raad NL79 RABO 0136 503144

Hulp tijdens 'gedeeltelijke lockdown'

- *Een bericht van #niet alleen / nietalleen.nl* -

De 'gedeeltelijke lockdown' is inmiddels ingegaan. En met de donkere dagen voor de deur willen we laten weten dat #Nietalleen wakker is! Het telefoonnummer 0800-1322 is nog steeds in de lucht en medewerkers van de Protestantse Kerk zitten klaar om hulpvragen te koppelen aan een lokaal initiatief. We hopen dat veel mensen de weg weten te vinden naar ons platform.

Vakantie

De komende week (18 - 25 oktober) heb ik vrij. In geval van nood kunt u contact opnemen met Hans van Loenen, tel. 073 – 518 5151

Tot slot

De volgende mailing wordt vrijdag 30 oktober verzonden. Als u een bericht heeft, kunt u dat uiterlijk donderdagavond 29 oktober aan mij toesturen.

Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van bovenstaande? Neem gerust contact met mij op. Over iets anders mag natuurlijk ook.

Met een hartelijke groet,
gezondheid, vrede en alle goeds,
Gods zegen voor u allen, ds. Margo Trapman