

Protestantse Gemeente Vlijmen

Extra bericht - vrijdag 18 september 2020

Soms bedenk je iets dat vooraf een goed plan lijkt maar vervolgens blijkt het in de praktijk totaal niet te werken. Zo lijkt het ook te zijn met het idee om de mailing 1x per 14 dagen te versturen. Er is toch ook deze week weer het één en ander te melden dat niet kan wachten.

Zondag 20 - Startzondag

Allereerst nog even een aanvullend bericht over startzondag. Het belooft droog en zonnig weer te zijn, dus kan de dienst in de tuin gehouden worden. De burens zijn hierover inmiddels geïnformeerd en er staat ook een berichtje in het Heusdens Weekblad.

Buiten dienst betekent dat er eigenlijk geen risico op besmetting is. Misschien dat mensen die het tot nu toe niet aandurften te komen, deze zondag de dienst bij willen wonen. In ieder geval allemaal hartelijk welkom. Wel is het fijn als u zich aanmeldt, dan weten we hoeveel stoelen we ongeveer nodig hebben.

Feestelijke dienst

Niet alleen is het startzondag en begin van de vredesweek. Ook zal Eline van Os als ouderling bevestigd worden. Er zijn hiertegen geen bezwaren ingebracht. De kerkenraad is blij en dankbaar Eline als nieuwe ouderling te mogen verwelkomen.

Warme kleren en dichte schoenen

Fijn dat de dienst buiten kan en dat we dus met elkaar kunnen zingen.

Nu is het wel zo dat het gras 's ochtends nat is en dat de temperatuur om 10.00 uur nog niet zo hoog is. We zorgen dat er wat fleece-dekentjes zijn, maar kleding die warm genoeg is en dichte schoenen zijn aan te bevelen.

Programma na afloop

We hebben er dit jaar voor gekozen om in plaats van een programma en lunch na de dienst een aantal avonden / middagen een activiteit met kleine groepjes te organiseren. Meer informatie hierover zal zondag uitgedeeld worden en in het kerkblad worden meegedeeld.

Na de dienst is er wel koffie en thee en daarmee de gelegenheid om nog na te praten en om Eline te feliciteren.

Aanmelden

Dit kan bij voorkeur via naardekerk@protestantsekerkvlijmen.nl Of u belt naar Hanneke Steetskamp (tel. 06 248 335 65). Ook is er sinds kort een mogelijkheid om via de website aan te melden, op de welkom-pagina, rechts, onder 'Diversen'

Graag uw naam en het aantal personen vermelden. Alvast bedankt!

Thuis meevieren

Streven is de dienst via een live-stream uit te zenden, zodat het mogelijk is de dienst thuis mee te vieren.

Op <https://www.protestantsekerkvlijmen.nl/> is verdere informatie en de opname te vinden.

Kinderen

Er is weer kinderkerk. De kinderen zijn er het eerste deel van de dienst bij als Eline als ouderling bevestigd wordt.

Fijn als ook de kinderen van tevoren aangemeld worden. Dit kan bij Jacqueline Zwartbol per mail zwartbol@xs4all.nl of per app 06 27 8810 34

Voorbeden

Als er iets of iemand is, die zondag in het gebed genoemd mag worden, laat het me even weten.

Taizé-viering

Van mijn collega ds. Marloes Meijer uit Engelen kreeg ik onderstaand bericht, dat ik graag met u deel:

Taizégebed Abdij van Berne

“De kerk bestaat niet voor zichzelf maar voor de wereld, om er het zuurdesem van de vrede te zijn.” Het is een citaat van een van de laatste pagina's van de dikke biografie over frère Roger, stichter van oecumenisch jongerenklooster Taizé in Frankrijk.

Op vredesdag 20 september om 15 uur staan we stil bij dat 'zuurdesem van de vrede' tijdens een Taizéviering in de tuin van de abdij van Berne.

Muzikanten uit allerlei geledingen in de omgeving ondersteunen de viering muzikaal. Als het mogelijk is volgens de RIVM richtlijnen zingen, lezen en vieren we een half uur lang een Taizégebed. Zo kneden we figuurlijk, maar ook letterlijk (!) het deeg dat ons vrede geeft.

Daarna is een ieder uitgenodigd om op gepaste afstand met elkaar in gesprek te gaan aan de hand van een aantal stellingen. Intussen is het mogelijk om het deeg tot brood te (laten) bakken bij de aanwezige vuurkorven.

We sluiten af met een korte presentatie van het boek en na afloop, rond 16 uur, kan er een biertje gedronken worden bij proeflokaal van Berne Bier, alsof het Oyak is.

Aanmelden is verplicht. Graag via taizeberne@gmail.com. Vermeld je naam, telefoonnummer en het aantal personen en huishoudens waarmee je komt. Hier kun je je evt ook aanmelden wanneer je muzikale medewerking wilt verlenen.

We kijken naar je uit!

ds Marloes Meijer, Joost Jansen o.praem.

Boek

Frère Roger (1915-2005) was een man van tegenstellingen, begiftigd met een grote geestelijke kracht. Zijn wortels reikten tot diep in het protestantisme, maar hij werd eveneens gevoed door de rooms-katholieke en de oosters-orthodoxe traditie. Hij was de belichaming van de oecumenische dialoog in de tweede helft van de 20ste eeuw. Hij inspireerde jongeren van over de hele wereld. Maar wie was Roger Schutz, alias frère Roger van Taizé, nu werkelijk?

Deze historische en spirituele biografie is geïnspireerd op het ongepubliceerde archiefmateriaal van de gemeenschap van Taizé. Het biedt een uitgebreide beschrijving van de betekenis van de onverdeelde kerk die frère Roger voorstond en van het vertrouwen dat hij daarbij stelde in het gebed en de eucharistie. Tot aan zijn gewelddadige dood.

Een dikke pil, die veel stof tot nadenken geeft.

Frère Roger, S. Laplane, uitgeverij Berne Media, ISBN 9789089723703

Tot slot

Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van bovenstaande? Neem gerust contact met mij op. Over iets anders mag natuurlijk ook.

Met een hartelijke groet,

gezondheid, vrede en alle goeds,

Gods zegen voor u allen, ds. Margo Trapman