

Protestantse Gemeente Vlijmen

Mailing nr. 18 - vrijdag 28 augustus 2020

De scholen zijn weer begonnen, 's avonds is het alweer heel wat eerder donker en de temperatuur is niet zo hoog meer. De zomer gaat merkbaar naar het einde toe. Tijd om met verschillende mensen na te denken over welke activiteiten mogelijk zijn in het nieuwe seizoen. Startzondag en herfstfair – om er maar twee te noemen – willen we graag door laten gaan maar het zal in een aangepaste vorm moeten. Via deze nieuwsbrief en het kerkblad zullen we u op de hoogte houden van de plannen.

Zondag 30 augustus – Maaltijd van de Heer

Ik mag zelf voorgaan in de dienst en hoop ik een heel aantal van u te zien / begroeten. Voor het eerst in lange tijd zullen we de Maaltijd van de Heer vieren. We zouden dit jaar beginnen met de nieuw besproken vorm. We gaan inderdaad met de nieuwe liturgie van start al kan de vredesgroet niet op de gebruikelijke manier. Maar met elkaar door de kerk naar voren lopen lukt niet goed met voldoende onderlinge afstand. Daarom heeft de kerkenraad besloten dat ieder op de eigen plaats blijft zitten en de diakenen brood en wijn zullen delen. Omdat zij dan dichterbij komen dan anderhalve meter, zullen ze tijdens het delen van brood en wijn een mondkapje dragen. Ook zal er verder extra goed op hygiëne gelet worden.

Omdat we brood en wijn uitgedeeld krijgen en de wijn in kleine bekertjes zit, heeft dit als positief gevolg dat het mogelijk is om allemaal tegelijk brood en wijn te gebruiken. Tijdens de dienst zal ik de gang van zaken duidelijk aangeven. De orde van dienst stuur ik als bijlage mee.

Zondag 6 september

In deze dienst gaat voor ds. Elise Jansen die sinds enige tijd predikant in Mijdrecht is en u vast nog wel bekend is van de tijd dat ze in Drunen stond.

Aanmelden

Hartelijk dank dat u de vorige dienst allemaal de moeite heeft genomen om u aan te melden. En gelijk het vriendelijke verzoek dit nog even vol te houden en u ook de komende diensten zoveel als mogelijk is van tevoren aan te melden. Dan weten de koster en anderen met hoeveel mensen ze rekening moeten houden en hoeven niet alsnog zondag bij de ingang namen genoteerd te worden. Bij voorkeur via naardekerk@protestantsekerkvlijmen.nl Of u belt naar Hanneke Steetskamp (tel. 06 248 335 65).

Graag uw naam en het aantal personen vermelden. Alvast bedankt!

Afstand houden

Ook in en rond de kerk dienen we zoveel mogelijk anderhalve meter afstand tot elkaar te houden. Het verzoek is hier zelf ook op te letten. Dus bijvoorbeeld als u binnenkomt niet vlak achter iemand anders gaan staan.

Als er meerdere mensen tegelijk aankomen voor de dienst, ga dan niet allemaal in de toren staan, want dan lukt het niet goed om afstand te houden. Wacht even op het plein of als u met de auto bent, in uw auto, tot de koster u komt halen.

Na afloop van de dienst is het verzoek om ook dan echt goed op te letten op de onderlinge afstand. Eerst de achterste rij weg en zo verder en niet vast in het gangpad gaan staan.

Thuis meevieren

Het lukt zondag 30 augustus helaas niet om een live-stream te verzorgen. Dit heeft te maken met een gebrek aan mensen die hier verstand van hebben en apparatuur die geleend moet worden.

De kerkenraad heeft besloten met ingang van de maand september alleen de bijzondere diensten te streamen.

Wel zal de komende tijd, met ingang van deze zondag zo snel mogelijk na de dienst een audio-opname op de website geplaatst worden, zodat wie niet naar de kerk kunnen komen, de dienst achteraf terug kunnen luisteren. Op <https://www.protestantsekerkvlijmen.nl/> is verdere informatie en de opname te vinden.

Kinderen

Er is weer kinderkerk. De kinderen starten om 10.00 uur gelijk met hun eigen programma. Voor het slotlied en de zegen komen ze naar de kerk, zodat we gezamenlijk als gemeente de dienst af kunnen sluiten. Fijn als ook de kinderen van tevoren aangemeld worden. Dit kan bij Jacqueline Zwartbol per mail zwartbol@xs4all.nl of per app 06 27 8810 34

Vorbeden

Als er iets of iemand is, die zondag in het gebed genoemd mag worden, laat het me even weten.

Koffie en thee na de dienst en samen zingen

Als het niet regent, en dat is nog even afwachten, bent u opnieuw van harte uitgenodigd om allemaal na de kerkdienst in de tuin nog een kopje koffie of thee te drinken. Ook dan geldt: afstand houden!

En als we dan toch lekker buiten zijn, kunnen we misschien ook wel weer samen een lied zingen, waarbij we voor de zekerheid nog iets verder uit elkaar gaan staan.

Bloemen

De bloemen van zondag 16 augustus gingen naar mw. Nugteren – Baan en 23 augustus naar mw. Dam – Hoftijzer als groet en bemoediging uit de gemeente.

Kinderen jarig

Nu het nog steeds niet mogelijk is om gewoon je verjaardag te vieren, is het idee geopperd om de kinderen die jarig zijn in de mailing te vermelden zodat u ze een kaartje kunt sturen. We hopen dat u mee wilt doen.

Ouders die dit een leuk idee vinden, kunnen hun kind bij mij aanmelden en ik heb nu gelijk al 2 jarigen te melden:

Op 24 augustus is Susan Cornelissen jarig, Voorstraat 1a, 5251 CP Vlijmen
en op 26 augustus is Anna van Doesburg jarig, De Savornin Lohmanstraat 32, 5252 AH Vlijmen
Susan en Anna, alvast van harte gefeliciteerd en een fijne dag gewenst!

Collectes

En als elke week graag uw aandacht voor de collectes. De zondagen dat er kerkdienst is, zullen er bij de uitgang schalen staan voor de collecte.

De eerste collecte is 30 augustus bestemd voor de Diaconie (Kerk in Actie). Deze collecte is alsnog ter ondersteuning van de Presbyteriaanse Kerk in Rwanda, die werkt aan verzoening tussen de verschillende bevolkingsgroepen en om met elkaar landbouwmethoden te verbeteren. 16 augustus is de opbrengst van de collecte namelijk naar noodhulp voor Beiroet gegaan.

Op 6 september is de 1e collecte voor Diaconie, Collecte Kerk in Actie voor kerken in Ghana. Voorgangers trainen om een dialoog te hebben met moslims en volwassenen en leren lezen via bijbelcursussen.

In afgelegen dorpen in Noord-Ghana gaan steeds meer kinderen naar school, maar zijn veel volwassenen nog analfabeet. De kerk in Noord-Ghana leert hen alsnog lezen en schrijven in hun eigen taal. James Neindow (24) geeft les in een van deze dorpen. Hij komt iedere dag op de fiets,

die hij van de kerk kreeg. Waarom willen bijvoorbeeld Suale en Mirjam zo graag leren lezen? Suale (32): "Dan kunnen mensen me niet zo makkelijk voor de gek houden." Mirjam (27): "Ik wil de Bijbel lezen en leren over gezondheid."

De 2e collecte is voor het werk in de gemeente en de 3e collecte is voor onderhoud Kerk en Pastorie. Het werk in de gemeente gaat door en dat kan niet zonder uw financiële steun. Alle collectes van harte bij u aanbevolen.

Als u niet naar de kerk kunt komen/ voor de zondagen dat er geen dienst is, kunt u uw bijdrage overmaken op

- het college van kerkrentmeesters NL64 RABO 0154 795674

- de diaconale raad NL79 RABO 0136 503144

Voedselbank

Zondag 6 september staat er achterin de kerk een boodschappenkrat waarin u houdbare producten kunt doneren voor de voedselbank. Van harte aanbevolen.

Tot slot

Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van bovenstaande? Neem gerust contact met mij op. Over iets anders mag natuurlijk ook.

Met een hartelijke groet,
gezondheid, vrede en alle goeds,
Gods zegen voor u allen, ds. Margo Trapman