

Protestantse Gemeente Vlijmen

Mailing nr. 15 - vrijdag 17 juli 2020

Informatie bij / over de kerkdiensten

Zondag 19 juli en zondag 9 augustus

Zondag 19 juli mag ik zelf voorgaan in de dienst en hoop ik een heel aantal van u te zien / begroeten. Zondag 9 augustus gaat ds. Rooze uit Tilburg voor, maar voor die tijd komt er ook nog een nieuwe nieuwsbrief.

Zoals overal gelden ook in de kerk (en natuurlijk ook op het plein) de basisregels waarmee we sinds enige tijd leven. Dus regelmatig handen wassen, geen handen schudden, anderhalve meter afstand houden, thuis blijven bij klachten als u niet getest bent. Verder is het verzoek om de aanwijzingen op te volgen van de mensen die u welkom heten bij binnenkomst.

Vanwege het beperkte aantal zitplaatsen is het prettig als u zich van tevoren aanmeldt. (Deze gegevens worden op een veilige plek een aantal weken bewaard en dan vernietigd) Bent u vergeten om u aan te melden en wilt u toch naar de kerk? Gewoon komen, er is een goede kans dat u er nog bij past.

Welkom!

Ik wil u van harte uitnodigen te komen als u dat wilt. Denk niet dat iemand anders uw plaats harder nodig heeft, want als we allemaal zo denken, komt er niemand. En ik denk dat we er op mogen vertrouwen dat we echt weer naar de kerk kunnen, nu de overheid aangeeft dat dat zo is. Bovendien heeft de kerkenraad geen idee van hoeveel mensen daadwerkelijk weer naar de kerk willen komen als u zich niet meldt. De verwachting is dat er zeker deze zomerperiode plaats is voor iedereen die naar de kerk wil.

Aanmelden

Bij voorkeur via naardekerk@protestantsekerkvlijmen.nl Of u belt naar Hans van Loenen, tel. 518 5151. Graag uw naam en het aantal personen vermelden.

Aankomst en vertrek

Zondag 5 juli, de eerste dienst na lange tijd, was soms nog wat onwennig omdat niet alles kan zoals we het gewend zijn. In die zin is het ook een leer voor de volgende keer geworden. De conclusie na afloop was dat met name aankomst en vertrek nog iets beter kunnen.

Daarom is de vraag aan iedereen: als er meerdere mensen tegelijk aankomen voor de dienst, ga dan niet allemaal in de toren staan, want dan lukt het niet goed om afstand te houden. Wacht even op het plein of als u met de auto bent, in uw auto, tot de koster u komt halen.

Na afloop van de dienst is het verzoek om echt goed op te letten op de onderlinge afstand. Eerst de achterste rij weg en zo verder en niet vast in het gangpad gaan staan.

Het is even wennen maar zo houden we het met elkaar veilig.

Zang

Vanwege alle versoepelingen van de maatregelen en met de adviezen en informatie die er nu zijn over zingen, is besloten dat vanaf zondag 19 juli enkele voorzangers de liederen zullen zingen. Zij staan op ruime afstand van de eerste rij zodat eventueel risico verwaarloosbaar is en we goed rekening houden met de voorschriften die er gelden. (de afstand tot de eerste rij is ongeveer 6 meter, meer dan genoeg dus)

Thuis meevieren

Kunt u of durft u niet naar de kerk te komen? Dan kunt u thuis de dienst meevieren. Zondag 5 juli is het gelukt om via YouTube beeld en geluid uit te zenden, de bedoeling is dat dat ook de komende diensten zo zal gebeuren.

Op de welkom-pagina van de website <https://www.protestantsekerkvljimen.nl/> kunt u de benodigde informatie vinden en de link naar de uitzending zal daar ook geplaatst worden. In de bijlage stuur ik de orde van dienst mee.

Kinderen

Er is deze zondag geen crèche. Wel is er een speciale zomer-kinderkerk. Uit voorzichtigheid is besloten dat de kinderen niet in de kerkzaal komen maar bij goed weer kinderkerk in de tuin hebben en bij regen in de consistorie. Ook kinderen graag van tevoren aanmelden. Dit kan bij Jacqueline Zwartbol per mail zwartbol@xs4all.nl of per app 06 27 8810 34

Zondagen dat er geen dienst in ons eigen gebouw is

Voor deze zondagen blijft u aangewezen op het aanbod dat er is op internet en televisie. De regionale kerkdiensten van kerken rond Den Bosch is (voorlopig) gestopt omdat de meeste gemeentes weer zelf dienst houden.

De live-stream vanuit Den Bosch wordt – in tegenstelling tot mijn vorige bericht – wel voortgezet.

De dienst is te volgen via <https://www.youtube.com/c/Korterinkbroadcast/live>

Ook zijn de diensten te volgen via de website van kerkdienst gemist:

<https://kerkdienstgemist.nl/stations/1175/events/recording/158546880001175>

De liturgie is op de website van Den Bosch te vinden.

https://s-hertogenbosch.protestantsekerk.net/liturgie_komende_zondag/

Daarnaast zijn er zoals elke week via internet weer vele andere mogelijkheden om een dienst te volgen. Onder andere de corona-vieringen vanuit Tilburg gaan gewoon door.

Verder is er behalve <https://kerkdienstgemist.nl/> ook nog <https://www.kerkomroep.nl/#/> voor een groot aanbod aan diensten.

Voorbeden

Als er iets of iemand is, die zondag in het gebed genoemd mag worden, laat het me even weten.

Bloemen

De bloemen van zondag 5 juli zijn bij mw. Cahuzak gebracht en zondag 12 juli bij dhr Knulst als groet uit de gemeente.

Collectes

En als elke week graag uw aandacht voor de collectes. De zondagen dat er kerkdienst is, zullen er bij de uitgang schalen staan voor de collecte.

De diaconale collecte is 19 juli voor de wekelijkse bloemengroet. Die van 26 juli en 2 augustus is voor diaconie, noodhulp corona.

De kerkrentmeester collecte is voor de eigen kerk. Het werk in de gemeente gaat door en dat kan niet zonder uw financiële steun.

Van harte bij u aanbevolen. Als u niet naar de kerk kunt komen, kunt u uw bijdrage overmaken op

- het college van kerkrentmeesters NL64 RABO 0154 795674

- de diaconale raad NL79 RABO 0136 503144

Voedselbank actie

Als resultaat van de actie voor de voedselbank zijn deze week 3 volle kratten met boodschappen afgeleverd. Hartelijk dank voor uw goede gaven!

Kinderen in vluchtelingenkamp op Lesbos

Zoals u wellicht weet zitten er op Lesbos vele vluchtelingen dicht opeen in opvangkamp Moria. In dit kader wil ik graag twee dingen onder uw aandacht brengen:

Petitie

Er is een petitie, die u kunt ondertekenen als u dat wilt. Deze petitie is een initiatief van VluchtelingenWerk Nederland, Defence for Children en Stichting Vluchteling en wordt ondersteund door Amnesty International Nederland, PAX, Save the Children, Kerk in Actie, Stichting Bootvluchteling en nog anderen.

In de petitie wordt onze landelijke overheid opgeroepen om kinderen die alleen op de vlucht zijn uit de Griekse kampen in Nederland op te laten vangen. Zij leven onder erbarmelijke omstandigheden en mogen niet aan hun lot worden overgelaten!

Wilt u meer weten of de petitie ondertekenen, ga dan naar <https://500kinderen.nl/petitie-griekenland> Overigens is de gemeente Heusden één van de burgelijke gemeentes die het rijk oproept om deze groep kinderen in Nederland op te vangen.

Diaconale actie van onze burens in Engelen

Ook ter plekke is er hulp en die is broodnodig. De diaconie van Engelen ondersteunt dit initiatief van 'Movement on the ground'. Graag uw aandacht hiervoor en mogelijk een bijdrage. Meer informatie vind u in het kerkblad op pg. 19

Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van bovenstaande? Neem gerust contact met mij op. Over iets anders mag natuurlijk ook.

Met een hartelijke groet,
een goede zomer gewenst, thuis of elders,
gezondheid, vrede en alle goeds,
Gods zegen voor u allen, ds. Margo Trapman